

# Mijn moeder

naar een gedicht van René De Clercq

Erik Desimpelaere

*andante con moto*

Piano

Mijn moeder was een heilige vrouw - o daar ligt blijdschap in die rouw -

8

mijn moeder was heilig,  
en rein, en zoet

als de melk van haar borst...  
O mijn moeder was goed!

14

En schoon, schoon oud!  
Niet één groef in haar wang,

haar ogen al ziel en  
haar woorden al zang!

16

Gij hoorde gij zaagt haar, en vroegt, mijn vriend:  
ach, jongen, waar hebt gij zo'n moeder verdiend?

19

En toch, gij wist nog niet half wat ze deed

*mp*

22

uit verborgen zorgen; hoe hard

zij streed in de nederigheid van haar weduwsmart,

*mf*

25

met een roos op 't gelaat en een doorn in het hart!

Haar kinderen schonk zij het brood uit haar mond,

27

tot het laatste bloed uit haar warme wond...

Mijn moeder!... Zoete gedachtenis, beheers wat er goeds in mijn leven is!

30

*pizz.*

34

*mp*

*poco a poco dim.*

*rall.*

*8va*

*8va*